

סיכום מחנה קיץ 2018 כפר מנחם

קהילת כפר מנחם חזק!

החודש נערך כמיטב המסורת בשומר הצעיר מחנה הקיץ!

המחנה נערך ביער כפר סאלד שבצפון בתאריכים 5-10/7 והוא חולק לשניים –

מחנה גו"ב 5-7/7 לחניכי שכבות ט' – י"ב.

מחנה גו"צ וצב"ר 8-10/7 לחניכי שכבות ד' – ח'.

במהלך **מחנה הגו"ב** עסקנו בעיקר בבניית המחנה לקראת מחנה הגו"צ, תוך פעילויות הפגתיות ומגבשות. הקן שלנו היה אחראי על בניית שתי ספינות פיראטים במתחם הלונה פארק יחד עם חניכי התנועה מראשון לציון. עמדנו במשימה שלנו בהצלחה והמתקן הצופי היה מרשים ופעל היטב. העבודה עליו הייתה קשה אך מהנה ונתנה מקום להרבה מאוד שיחות בין החניכים ושיחות משמעותיות איתנו המדריכים על החיים שלהם, על התנועה, הקן והתפקידים בשנה הבאה. אין על תחושת הסיפוק וחוויות המסוגלות וההצלחה של לראות מבנה מטורף קם לו לאחר שלושה ימים של עבודה עליו!

בין פריסה לפריסה ובין כפיתה לכפיתה מצאנו גם זמן ללכת לאחר הצהריים לבניאס הנמצא 10 דקות הליכה מהמחנה! השתכשכנו, התרענו וחזרנו מרוצים.

וכמובן איך אפשר לשכוח את הקרנות רבע גמר המונדיאל! כל ערב בשעה 21:00 הוקרן משחק, הרי אי אפשר שלא להישאר מעודכנים.

לקראת קבלת חניכי הגו"צ והצב"ר ב8/7 ניקינו את השטח הקני על מנת לקבלם בצורה הנעימה ביותר, צבענו את הפנים בצבעי הקן והלכנו לקבל אותם עם הגעת האוטובוסים למחנה.

בסך הכל הייתה חוויה אדירה ומשחררת שאיפשרה למדריכים להיות גם הם חניכים במחנה לפני קבלת החניכים שלהם.

מחנה הגו"צ והצב"ר התחיל באנרגיות מאוד גבוהות. ההתרגשות הייתה בעיצומה. מדהים היה לראות איך שנה של עמל ועשייה חינוכית מתנקזת לאירוע שיא אחד.

היום הראשון התקיים בשטח המחנה הקיני בקבוצות עם המדריכים. במהלכו סידרנו לכל קבוצה פינה שבה יוכלו לעבור את הפעולות ולישון בנוחות, הזזנו אבנים, הקמנו צליות מסדינים ובנינו מתקנים צופיים קטנים. הדגש ביום הראשון היה התוכן החינוכי, הזמן של הפעולות בקבוצות עם המדריכים על מנת ליצור קירבה בין החניכים עצמם ועם המדריכים. למדנו סוגי קשרים, דיברנו על הציפיות שלנו מהמחנה וגם על החששות. המדריכים העבירו גם משחקים בזמני הפוגות החינוכיות. סיימנו את היום בפעולה אינטימית בקבוצות, ובדמיון מודרך לקראת השינה לערב רגוע. בזמן הזה **חניכי הצב"ר** הלכו לפעילות ODT מגניבה בלילה! חלק מהחניכים הלכו לישון ולחלקם לקח יותר זמן אך בסופו של דבר כולם נרדמו וצברו כוחות לקראת יום השיא הגדול של המחנה.

את היום השני פתחנו בכינוס בוקר קיני, שרנו קצת מוראליים למען גאוות יחידה והזכרנו על נהלי המחנה – מים, כובע ועוד הרבה מים!

ארגנו את הדברים שלנו, קיפלונו שק"שים והכנסנו דברים לתיקים, אכלנו ארוחת בוקר ויצאנו למתחם **הלונה פארק!** שעתיים מדהימות במתחם עברו עלינו. הרבה מאוד מתקנים צופיים כגון גלגלי ענק, ספינות פיראטים, מגלשת מים, קרוסלות ועוד... היה מאוד כיף ומרשים. החניכים התרוצצו בין המתקנים והתמונות מדברות בעד עצמן.

לאחר מכן חזרנו לזמן במחנה הקיני, עברנו עוד פעולה ויצאנו לבניאס! הרבה התרגשות סביב המים וההתרעננות מהחום של היער. החניכים שיחקו עם המדריכים משחקים בתוך המים וחזרו מאושרים למחנה. לאחר ארוחת הערב יצאנו לטקס ארצי מרגש ומפקד אש.

החניכים צעקו את המוראליים של הקן בגאווה, כל התנועה ידעה שקן **כפר מנחם**

כאן! זאת הייתה חוויה משמעותית לחניכים לראות ולהרגיש שהם חלק מתנועה גדולה ובפרישה ארצית. לאחר הטקס חזרנו לסיכומי יום ולשינה. **חניכי הצב"ר** נשארו בשטח המפקד למסיבה אדירה! הלילה השני הפתיע אותנו עם מספר עקרבים במחנה הקיני. ניתן טיפול מהיר ומדוייק לבעיה והעברנו את המחנה למקום קרוב כדי ללכת לישון רגועים. בסופו של דבר ועם עזרה של ההורים המלווים שלנו הילדים הלכו לישון עם חיוך על הפנים.

היום השלישי והאחרון הוא תמיד היום הכי קשה, החניכים כבר עייפים וקשה יותר להניע אותם. אבל עם הקושי אפשר להגיד שגם היום האחרון היה מוצלח. יצאנו בבוקר לאחר הארוחה למתחם ODT מגבש. עברנו בין תחנה לתחנה וביצענו את המשימות. הפעילות הייתה מאוד כיפית ומגבשת. ואיך אפשר לשכוח שגם השתתפנו בהרקדה המונית!

לאחר מכן חזרנו למחנה לפעולות סיכום, אכלנו ארוחת צהריים, חיסלנו וניקינו את השטח שלנו והתכוננו לקראת דקת המורל של **איזור יהודה**. בסוף המחנה התקיימה דקת המורל, כל קן באזור קיבל דקה להשמיע את עצמו. צבענו את הפנים בגואש והתמלאנו בגאווה קינית. עשינו סיכום קצר יחד עם האזור ועלינו על האוטובוסים בשעה 14:00.

המחנה היה מאוד מדוייק, רוב הדברים תקתקו ואנחנו הרכזים הצלחנו לאחוז את החוויה בצורה טובה. כמובן שנתקלנו בקשיים ובבלת"מים אך לכל דבר נמצא הפתרון הטוב ביותר. יחד עם ההצלחה הגדולה, עוד מה ללמוד ולהשתפר. השבוע תתכנס שיחה עם פורום חינוך שתוציא מסקנות קונקרטיות לשיפור נוסף בחוויה לשנה הבאה.

אנחנו רוצים להודות ל**מד"צים** היקרים שלנו – תמר, איתי, עדן, נועה, רותם, יותם, עמית, גל אמויאל, זיו חומסקי, ליעם, ישי, אלון, גלי, יובל, עלמה, זיו זלמנוביץ', גל פלדמן, מיה ואלעד

ולבעלי התפקידים הריכוזיים – תומר, אופק, עדי, אורי, כרמל ומור על ההשקעה במחנה ולכל אורך השנה, על האהבה והמסירות כלפי הקן, התנועה והחניכים!

תודה גם ל**הורים המלווים** שלנו שסייעו ונתנו מענה לקשיים אישיים של חניכים והיו חלק משמעותי במחנה!

ננצל את ההזדמנות להודות גם למדריכי נחשונים מראשון לציון ולדניאל בוגר המכינה הקדם צבאית של השומר הצעיר על התגבור בכוח אדם והעזרה הגדולה!

נתראה בקרוב בקייצת שמתקיימת בתאריכים 19,20,22,23/8, ההרשמה תפתח בקרוב
באתר לכל הגו"צ וגם למסיימי כיתה ג' שמצטרפים למשפחת **השומר הצעיר!**

חזק ואמץ,

דריו ותו רכזי הקן.